

Bardienst draaien bij de Jeugd-bar van Juliana, ik zeg DOEN.

U zult wel denken wat is dit voor een titel, waar gaat dit over.

Iedere zaterdagmorgen om 8.30 starten er twee vrijwilligers met de Jeugd-bar-dienst bij Juliana. Ik ben tot de zomervakantie 2014 nog een van die vrijwilligers maar heb besloten om er na heel veel gezellige jaren mee te stoppen.

Heel lang geleden, toen mijn nu bijna 22 jarige oudste zoon bij de F-jes ging voetballen kwamen wij als jonge moeders nagenoeg iedere zaterdagochtend kijken naar onze jonge talentjes. We werden op een van die ochtenden aangesproken door een enthousiaste vrijwilligster van de jeugd-bar met de vraag of wij als moeders het team wilden komen versterken.

Druk, geen tijd, geen ervaring, liefst niet nog meer verplichtingen, enz. enz. het speelde destijds allemaal door mijn hoofd. Maar ja, als iedereen zo dacht dan zou de bar mogelijk op zaterdagochtend dicht blijven!!!! En dat bakkie koffie/thee in de rust was toch wel erg lekker (en gezellig) en erg behaaglijk in de koudere/ nattere maanden. Het zette ons tot denken. Met ons bedoel ik hier een paar bevriende moeders.

Onze mannen waren vaak ook op het voetbalveld aanwezig bv als leiders (voor de gezelligheid deden ze dat ook vaak in koppels) of omdat ze moesten rijden of moesten fluiten. Die typische voetbal taken spraken mij niet echt aan. Daarmee was voor mij de vraag om als vrijwilliger actief te zijn bij Juliana niet van de baan. Er was én is nog steeds zoveel te doen in een prachtige grote club als Juliana. Ik wilde hierin ook een bijdrage leveren vanuit de gedachte "vele handen maken licht werk".

Wij, die bevriende moeders, besloten ons aan te melden als part-time vrijwilligers. We opteerden voor duo banen. Ria en Ellen een koppel en Marianne en ik een koppel.

Ria met Ellen draaiden samen een bardienst eens in de 2 maanden op zaterdagochtend van 8.30 tot 13.00 uur en Marianne en ik in de andere maand.

Juliana was heel blij met dit aanbod en de planning was zo rond.

In het begin van het seizoen kreeg je een mailtje met de vraag wanneer je echt niet ingepland wilde worden en vervolgens wist iedereen waar hij/ zij aan toe was. Onderling ruilen, vaak een fluitje van een cent. Kortom een goed stel vrijwilligers. Ik heb er jaren met plezier mee samengewerkt.

Kunt u zich de vroegere snoepbar nog herinneren met een eigen koffiehok? Gezellige tijden, nostalgie. Maar nu sta je echt achter een stoere bar. Koffie, thee, broodjes, snoep, fris (geen bier), je mag het allemaal aan de man brengen. Erg leuk werk en ook nog eens heel gezellig. Je zit helemaal in de sfeer van de club. Je leert de overige Juliana leden/ ouders kennen. Er is altijd tijd voor een praatje met de jeugdleden of hun ouders of opa's en oma's. Ook de bezoekende clubs brengen veel gezelligheid en leuke gesprekken met zich mee. Mensen zijn altijd erg dankbaar voor een beetje extra gastvrijheid en goed bakkie leut.

Ik kijk met heel veel plezier terug op bijna 14 jaren bardienst. Nu er sinds kort geen van onze drie kinderen meer bij Juliana spelen, heb ik besloten ander vrijwilligerswerk te gaan doen. De banen binnen het vrijwilligerswerkveld liggen voor het oprapen, de keuze is reuze.

Ik gun heel veel andere ouders eenzelfde plezierige vrijwilligersloopbaan zoals ik die gehad heb.

Doe het voor jezelf, doe het voor je kind, doe het voor de club. Al je zaterdagochtend klanten dragen je een heeeeeeeeeeeeeeeeeel warm hart toe. SUCCES.